

# Τέσσερις συν μια αλήθειες για την εκπαίδευση

**Ο**ι αλήθειες που θα παρουσιαστούν παρακάτω συζητούνται για περισσότερο από έναν αιώνα και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίζουν να συζητούνται για πολύ αιώνιμη στον χώρο των επιστημών της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Ο αναγνώστης που θέλει να διαβάσει περισσότερα, και πρωτίστως να βρει σχετική τεκμηρίωση θώσκων παρουσιάζονται παρακάτω συνοπτικά προτρέπεται να ανατρέξει σε τρία βιβλία που εκδόθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, τα οποία είχαν: "Seven myths about education" της Daisy Christodoulou, "Make it stick: The science of successful learning" των Peter Brown, Henry Roediger και Mark McDaniel και το 'Real Education: Four simple truths for bringing America's schools back to reality' του Charles Murray.

Η παρουσίαση αυτών των αληθεών θεωρώ πως μπορεί να είναι μια χρήσιμη υπόμνηση στη συζήτηση που παρουσιάζεται σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα της Κύπρου το τελευταίο διάστημα γύρω από την εκπαίδευση και τον ρόλο του εκπαιδευτικού.

**Αλήθεια πρώτη:** Η μάθηση είναι βαθύτερη και πιο ανθεκτική όταν απαιτεί προστάσεια. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η μάθηση απαιτεί κόπο και να αποδεχτούμε την ιδέα ότι η μάθηση είναι δύσκολη, διότι ο εγκέφαλος κωδικοποιεί και εδραιώνει τη μάθηση όταν αυτή είναι επίμοχθη. Η μάθηση ενισχύεται μέσω νοητικών αναπαραστάσεων που σχετίζονται με την ανάκληση και τη δημιουργία συνδέσεων στα νευρωνικά δίκτυα του νου μας.

**Αλήθεια δεύτερη:** Η θέση ότι υπάρχουν μαθησιακά στην τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός στην προστάσεια του να βοηθήσει τον μαθητή να μάθει αποτελεσματικότερα είναι εσφαλμένη. Καμία εμπειρική έρευνα δεν υποστηρίζει βάσιμα τη θέση ότι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν η διασκαλία εξηπηρετεί τους μαθητές που προτιμούν ένα ορισμένο στυλ μάθησης, π.χ.



ακουστικός τύπος, οπτικός τύπος κ.λπ.

**Αλήθεια τρίτη:** Εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι επιρρεπείς στην "ψευδαίσθηση της γνώσης". Δεν είναι ασυνήθιστο για τους εκπαιδευόμενους να μην "ξέρουν τι δέρουν". Το να γνωρίζει κάποιος τι χρειάζεται να μάθει ή ποιες δεξιότητες χρειάζεται να αναπτύξει ή ποιες γνώσεις και δεξιότητες διαθέτει ορίζεται ως μεταγνώση και είναι μέρος του μηχανισμού υπέρβασης της "ψευδαίσθησης της γνώσης". Οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν μεταγνώση σχετική με τις δικές τους διδακτικές δεξιότητες και γνώσεις και δεν ενσωματώνουν στη διδακτική τους εργαλειοθήκη στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να αποκτήσουν μια αίσθηση της δικής τους γνώσης, έχουν αποδεχτεί μια φαίνεται στις δεν θα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τους μαθητές να ξεπεράσουν την ψευδαίσθηση της γνώσης. Με άλλα λόγια, έχουν αποδεχτεί την ιδέα, πιθανόν χωρίς καν να το ξέρουν, ότι δεν θα παρέχουν εποικοδομητική ανατροφόδοτηση στους μαθητές τους.

Η παρουσίαση αυτών των αληθειών θεωρώ πως μπορεί να είναι μια χρήσιμη υπόμνηση στη συζήτηση που παρουσιάζεται σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα της Κύπρου το τελευταίο διάστημα γύρω από την εκπαίδευση και τον ρόλο του εκπαιδευτικού

τις διδακτικές ικανότητες των εκπαιδευτικών. Παρά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών συστημάτων υπό το σύγχρονο δόγμα του εγαλιταρισμού να αμβλύνουν τις απομικές και κοινωνικές διαφορές μαθητών και εκπαιδευτικών, η αλήθεια του διαφορετικού μαθησιακού δυναμικού για τους μαθητές και διδακτικού για τους εκπαιδευτικούς είναι πανταχού παρούσα. Είναι καρός να σχεδιάσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα στη βάση της παραδοχής ότι είμαστε διαφορετικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί, και με αυτήν την αλήθεια να πορευούμε.

Η αποδοχή των παραπάνω αληθειών οδηγεί στην υιοθέτηση μερικών διδακτικών μεθόδων ή προσεγγίσεων. Πρώτον, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εστιάζουν σε μεθόδους ενεργητικής μάθησης, δηλαδή, μεθόδους που καλλιεργούν την ανάκληση, την εποικοδομητική και μετασχηματιστική μάθηση και τον αναστοχασμό. Δεύτερον, πρέπει να επιδιώκουν τη δύσκολη μάθηση και όχι το αντίθετο. Δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη μάθηση, για να παραφράσουμε τον Ευκλείδη. Η οδός προς τη μάθηση περιλαμβάνει δυσκολίες, λάθη, διορθωτικές ενέργειες και εποικοδομητική ανατροφόδοτηση. Τρίτον, στη διδασκαλία πρέπει να ενσωματώνουν συχνές, διαμορφωτικού χαρακτήρα αξιολογήσεις, οι οποίες θα προσφέρουν το πλαίσιο ευκαιριών εποικοδομητικής ανατροφόδοτησης και αναστοχασμού. Τέταρτον, εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα τρία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξηγούν στους μαθητές τους πώς δουλεύει η μάθηση. Για να εξηγήσουν πώς δουλεύει η μάθηση των εννοιών οφείλουν πρώτα οι ίδιοι να αποκτήσουν μεταγνωστική ενημερότητα αυτών των δεξιοτήτων και γνώσεων. Τέλος, η διαφορετικότητα δεν είναι κατ' ανάγκη εχθρός της ισότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Το αντίθετο. Η έλευψη αποδοχής και διαχείρισης της μπορεί να την καταστήσει αφανή ρυθμιστή της εκπαιδευτικής και συνεκδοχικά της κοινωνικής πραγματικότητας.

\* Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Ψυχολογίας, μέλον του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

## Η πολιτική του κακομοίρη

**Για ακόμη** μια φορά, ο ΠτΔ πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από το βήμα του συνεδρίου του, ότι το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα της ΕΕ. Τέλεια! Υπενθυμίζουμε σε όλους, σε περίπτωση που το ζέχασαν, ότι είμαστε γι' αυτούς πρόβλημα. Ότι συνιστούμε βάρος. Το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα της ΕΕ, ούτε των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτή που έχει την ευθύνη της επίλυσης του. Κανένας άλλος. Αν μας βοηθήσουν, καλώς. Άλλα, γιατί να μας βοηθήσουν; Επειδή μας λυπούνται; Αυτό θέλουμε; Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί! Πιο πιθανόν θα ήταν να μας συνδράμουν οι επαίροι μας στην επίλυση του Κυπριακού επειδή το αξιζούμε! Επειδή βλέπουν σε εμάς έναν πολύτιμο συνέταιρο, του οποίου η συνεισφορά στα κοινωνικά καρέκλα της ΕΕ, επειδή ειναι ένας σύμμαχος που δεν θέλουν να χάσουν. Η αξία μας είναι σημαντική.

Επειδή είμαστε ένας σύμμαχος που δεν θέλουν να χάσουν. Η αξία κάποιου που δεν θέλουν να χάσουν, την αποτελεί πρόβλημα της ΕΕ. Τι προσφέρουμε; Πόσο πολύτιμοι είμαστε; Πόσο απαράπτητοι; Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να εργάζομαστε για να αξιζούμε την αξία μας ως κράτους μέλους; Σε κάποιον, οποιονδήποτε τομέα ή τομείς; Σε ποιον όμως;

● Στην υγεία, ενώ έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς και επιστήμονες, τρωγόμαστε μεταξύ μας για το ΓεΣΥ, αντι να επενδύσουμε στην προοπτική σημαντικού ιατρικού τουρισμού στο νησί μας.

● Στα ενεργειακά, θα μπορούσαμε όχι μόνο να αξιοποιήσουμε θεματικά την ηλιακή ενέργεια για να παράγουμε και να εξάγουμε ηλεκτρισμό, αλλά και



να εξελίξουμε την τεχνολογία ώστε να παρέχουμε τεχνηγνωσία προς τα έξω.

● Τα λιμάνια μας και τα αεροδρόμια μας, λόγω γεωγραφικής θέσης, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ περισσότερο προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής σημασίας σε συνεταιρίους και συμμάχους μας.

● Μονάδες όπως το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, με τη στελέχωση και τον εξοπλισμό που διαθέτουν, θα μπορούσαν να καταστούν απαραίτητες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σε κάτι θα μπορούσαμε να γίνουμε πρωτοπόροι και σύμβουλοι των υπολογίων, με στόχο να τους κοιτάζουμε στα μάτια και να διαβάζουμε θαυμα-

σμό και όχι οίκτο. Κάθε 15 Νοεμβρίου καταδικάζουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Τι κάνουμε, όμως, για να αντιστρέψουμε την κατάσταση; Ποια πρακτικά βήματα λαμβάνουμε; Αφήνουμε την "ελεγχόμενη" διακίνηση μέσω των "οδοφραγμάτων" - σημείων διέλευσης να μας φέρνει προ τετελεσμένων; Είμαστε σήμερα σε δυσμενέστερη κατάσταση όσον αφορά το Κυπριακό. Μάλλον!

Τί κάνουμε όταν είμαστε σε δυσμενή κατάσταση; Περιμένουμε να αλλάξουν οι συνθήκες ώστε να μας ευνοούν. Περιμένουμε, αλλά όχι ως παθητικοί θεατές. Καραδοκούμε έχοντας έτοιμα σχέδια δράσης για κάθε πιθανό σενάριο που ενδέχεται να

Η αξία κάποιου προσδιορίζεται από τον παραλίπτη. Για την ΕΕ σήμερα, ποια η αξία μας ως μέλους; Τι προσφέρουμε; Πόσο πολύτιμοι είμαστε; Πόσο απαραίτητοι είμαστε; Πόσο απαραίτητοι είμαστε;

προκύψει. Είμαστε έτοιμοι να αδράξουμε την κάθε ευκαιρία που θα μας δοθεί και να διαπραγματεύσουμε σκληρά για συγκεκριμένα ανταλλάγματα και όχι για μια αόριστη και χωρίς αντίκρισμα "υποστηρίξη". Αυτό δεν έκανε και η Τουρκία χρόνια ολόκληρα μέχρι να πετύχει την εισβολή; Προετοίμαζε το εδαφος και