

**Νέα ευρήματα για τα παιδιά θύτες/θύματα του σχολικού εκφοβισμού**

# Μειωμένος ο φόβος

**Ο σχολικός εκφοβισμός περιλαμβάνει προσχεδιασμένη και συστηματική άσκηση βίας από ένα νέα περισσότερα παιδιά προς κάποιο συγκεκριμένο παιδί, στον χώρο του σχολείου. Οι μαθητές που ασκούν ή/και επιδέχονται εκφοβισμό είναι νεαίσου ευάλωτοι σε άγχος και κατάθλιψη, καθώς επίσης σε άσκηση σοβαρής βίας ως ενότητες**



**Φ**αναστείτε ότι καθόσαστε στο καθητικό σας κάποιο βράδυ (ο φωτισμός είναι χαρηλός) παρακολουθώντας μια τινία δριλέρ/μυστηρίου. Καθώς συγκεντρώνετε σε μια δυσάρεστη σκηνή (σας προκαλεί ένταση και αρνητικά συναισθήματα), εντελώς ξαφνικά ένα φύσημα του αέρα κλείνει με δύναμη μια πόρτα κάνοντας έναν εκκαφωτικό κρότο. Η πιο συνηθισμένη στηγματική αντίδραση σας θα ήταν να ξαφνιστείτε και να τρομάξετε. Το αντανακλαστικό του ξαφνισμάτος (startle reflex) έχει προστατευτικό ρόλο και ενεργοποιείται ως μια αυτόματη αντίδραση του οργανισμού σε απειλητικές κατάστασεις. Περιλαμβάνει ψυχοϊατρικές αντιδράσεις όπως ταχυκαρδία και παλαική εριθρωση καθώς επίσης "τίγανη" του κυκλωτορείων μύσης των ματιών. Φανταστείτε τώρα μια παρομοία κατάσταση με τη διάφορα στις συγκεντρώσεις σε μια ευχάριστη σκηνή (σας προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα και χαλάρωση) από μια κωμωδία. Θα διαπιστώσετε ότι αυτήν τη φορά η αντίδραση σας στον ξαφνικό και δυνατό κρότο (από το κλείσιμο της πόρτας) είναι μικρότερης έντασης. Ο λόγος είναι ότι στην πρώτη περίπτωση (δυσάρεστη σκηνή) η αρνητική συναισθηματική σας κατάσταση "ταίριαζε" με τον αποκρουστικό ήχο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (ευχάριστη σκηνή) η θετική συναισθηματική σας κατάσταση θριάστατη "δεν αντίθεται" με αυτόν. Προηγούμενες πειραματικές μελέτες ανέλουσαν τις ψυχοϊατρικές αντιδράσεις του τυπικού πληθυντικού σε κάπους δυσρεσπότη ερεθίσμα (π.χ. έναν ιχυρό στηγματικό κρότο που άκουγαν μέσα από ακουστικά) κατά τη διάρκεια θέσης δυσάρεστων, ευχάριστων ή ουδέτερων εικόνων. Τα αποτελέσματα εδειχνύουν ότι το αντανακλαστικό του ξαφνισμάτος ήταν μεγαλύτερο όταν οι συμμετέχοντες παρακολούθουσαν δυ-



σάρεστες παρά ευχάριστες ή ουδέτερες εικόνες. Τα ίδια ευρήματα παρατηρήθηκαν και σε μελέτες όπου τα άτομα φαντάζοντας διάφορα ευχάριστα, δυσάρεστα ή ουδέτερη σενάρια, το αντανακλαστικό του ξαφνισμάτος ήταν μεγαλύτερο όταν φαντάζονταν τα δυσάρεστα σενάρια. Ωστόσο, παρόμοια τύπου έρευνες ενηλίκων με στοιχεία ψυχοθεμάτων (τους χαρακτήριζαν η ρήχοτη στην αναισθησίαν, η έλλειψη τύφεων και ενονυμοθήσης και η κεριστή συμπειριφορά) και εφήβων με έντονα παραβατική/επιθετική συμπειριφορά έδειχναν ότι το μεγέθος του αντανακλαστικού του ξαφνισμάτου που παρουσιάζαν ήταν το ίδιο, ανεξάρτητα από τον τύπο των εικόνων που παρακολούθουσαν. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι μελέτες ήταν ότι τα άτομα που ανήκαν στα συγκεκριμένα κλινικά δείγματα παρουσιάζαν δυσκολία στην επεξεργασία στρες και φόβου σε απειλητικές/φοβικές καταστάσεις, χαρακτηρίζοντας δηλαδή από αφοβία και τολμηρότητα. Ο σχολικός εκφοβισμός (school bullying) περιλαμβάνει προσχεδιασμό και συστηματική άσκηση βίας από ένα ή περισσότερα παιδιά προς κάποιο συγκεκριμένο παιδί, στον χώρο του σχολείου. Ο λόγος προς τα θύματα ασκείται με διάφορους τρόπους όπως κλοτσιές, εκβιασμό, υποπομπή κατίτιση, κοινωνική απομόνωση καθώς και υβριστικά σχόλια και προβληματικές φωτογραφίες στο κινητό ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook). Οι μαθητές που ασκούν ή/και επιδέχονται εκφοβισμό είναι εξίσου ευάλωτοι σε άγχος και καταδίψη καθώς επίσης σε άσκηση σοβαρής βίας ως ενήλικες. Στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κάτιο από την εποπτεία της αναπληρωτρίας καθηγήτριας Δρού Γεωργίας Παναγιώτου και μέσα από τη συνεργασία μου με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, εξέτασα μεταξύ άλλων το αντανακλαστικό του ξαφνισμάτος παιδιών και εφήβων (που είτε εμπλέκονται είτε όχι σε εκφοβισμό ή θυματοποίηση) καθώς φαντάζονταν συγκεκριμένα σενάρια που προκαλούσαν συναθησημένη δραστηριότητα στην παιδική ηλικία τους. Τα αποτελέσματα υπήρξαν θετικά. Μελλοντικά, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα ευρήματα για τους θύτες/θύματα, τα σχολεία θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν στην υιοθέτηση αυτοτρότερων πονών, στη συστηματική επιβράβευση της θετικής συμπειριφοράς καθώς και στην

\* Συνεργάτης ερευνητής του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκπαιδευτικός ψυχολόγος στην υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

