

# Τα όρια και τα αίτια της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Του Γεώργιου Σπανούδη\*

**Ο**ι δύο τίτλοι κυπριακών εφημερίδων παραπάνω δημοσιογρούν έκπληξη και έντονο προβληματισμό στον κοινό νου. Παρόμοιους τίτλους μπορεί εύκολα να βρει κανείς σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απανταχού της Γης. Τέτοιους τίτλους θα μπορούν ακόμη να διαβάσει κανείς και στην αρχαιότητα, αν βέβαια υπήρχαν ΜΜΕ. Στους τίτλους αυτούς αντανακλάται το εύρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς - στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια πράξη υποδειγματικής αλληλεγγύης και στη δεύτερη αδικαιολόγητης βίας. Το ερώτημα που θέτει αβίαστο ο νηράλιος αναγνώστης, κάθε φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιες ειδήσεις, αφορά τις ρίζες της δυσπόστασης φύσης μας, του καλού και του κακού, που φαίνεται να βασιλεύουν κατά περίπτωση μέσα μας.

Η αξία αυτού του ερωτήματος και της απάντησης που οφείλουμε να δώσουμε στους εισιτούς μας είναι προφανής, καθώς αγγίζει κάθε πλευρά της κοινωνικής και ηθικής μας διάστασης. Το ερώτημα αγγίζει θέματα που μας απασχολούν καθημερινά, όπως η αγάπη και το μίσος, η αντιπαράθεση και η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η κλοπή, η ζηλιά και η αποδοχή. Το ερώτημα αφορά πιν ίδια μας τη φύση, το "ψυχικό υλικό" από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, στο παρελθόν και στο μέλλον μας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό καθορίζει επίσης τον τρόπο κατανόησης και απάντησης πολλών άλλων εξαιρετικής ομαδικής ερωτημάτων, όπως τα ερωτήματα "Τι είναι ο ανθρώπος," ή "Που είναι το νόημα της ανθρώπινης ζωής;" ή "Γιατί υπάρχουμε;"

Τόσο οι ανθρωπιστικές όσο και οι φυσικές επιστήμες επιχείρησαν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τον μηχανισμό που ωθεί τον ανθρώπο να εκδηλώνει κάποτε θετικά συναισθήματα και αλτρουιστικές συμπεριφορές και κάποτε αρνητικά συναισθήματα και εξουσιοδοτικές ή βιασες συμπεριφορές. Έχουν γραφεί δεκάδες άρθρα και βιβλία στο διάβα των αιώνων από στοχαστές με διαφορετικά θεωρητικά ή επιστημονικά υπόβαθρα στα οποία γίνονται ενδελεχείς προσπάθειες να εξηγήσουν τα όρια και τα αίτια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι πολύ διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν τη βιβλιογραφία μπορούν να συνοψιστούν σε δύο γενικές θεωρητικές τοποθεσίες: μια που στηρίζεται στην ιδέα του ανταγωνισμού και του αγώνα για επικράτηση έναντι των ομοίων μας και καθ' αλλού είδους και μια που προβάλλει τη συνεργατικότητα, την επικοινωνία και την αμοιβαίστητη αωθεμελιόδεις ανθρώπων αρετές. Η ανθρώπινη συμπεριφορά διαθέτει ένα μεγάλο φάσμα ενδεχόμενων συμπεριφορών με πόλοι το καλό και το κακό, τη συνεργασία και τον ατομισμό, την αμοιβαίστητη και την ιδιοτέλεια, την πραστική και την επιθετικότητα, την υποτακτικότητα και την αυταρχικότητα. Η αντιπαράθεση των δύο θεωρήσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμη, όχι γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουμε ποια από τις δύο είναι αληθής και ποια όχι, αλλά δύο συνιστούν θεωρητικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τα όρια του εαυτού μας. Η συνειδητοποίηση των ορίων θα μας επηρέψει να ελέγχουμε τις "κακές" όμεις του ανθρώπινου ψυχισμού προς όφελος του ατομού της ομάδας, του ανθρώπινου είδους. Ο ανθρώπινος ψυχισμός διαθέτει συνεργατικές συμπεριφορές όπως η αμοιβαίστητη και η αλληλοκατανόηση, που φαίνεται ότι προάγουν το κοινό καλό, και εγκαντρικές συμπεριφορές, όπως η επιθετικότητα και η επιβολή, που στόχο δείχνουν να έχουν την προαγωγή του ατομικού καλού. Ένας τρόπος να απαντήσει κανείς στο



ερώτημα που επιχειρήματα πρέπει να δεχτούμε από κάθε θεώρηση θα ήταν να αφήσει κατά μέρος τις συμπεριφορές και να εστιάσει την προσοχή του στα αποτελέσματά τους. Για παράδειγμα, μια εγκαντρική συμπεριφορά που πρ-

άγει το κοινό καλό είναι το ίδιο εγκαντρική με κάποια που προάγει μόνο το ατομικό; Μια συνεργατική συμπεριφορά που στρέφεται εναντίον άλλης ομάδας ή ενός ατόμου είναι θητικά "καλό" και αποδεκτή; Ποιο θα ήταν το συμπε-

ρασμά μας, αν τη συγκρίναμε με μια συνεργατική πράξη που ωφελεί την ομάδα ή κάποιο ατόμο της; Πιο απλά, οι συμπεριφορές μας εδράζονται σε κίνητρα και επιτέφουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν κρίνουμε μια συμπε-



ριφορά πρέπει να τη συνδέουμε με τα κίνητρα και τα αποτελέσματά της. Μόνον τότε μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως το άτομο. Αν μάλιστα σε αυτή τη θέση προσθέσουμε και την παραδοχή ότι είμαστε φτιαγμένοι να εκδηλώνουμε μια μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών, θα έχουμε μια καλή γενική θεωρία περιγραφής και κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού.

Ο ανθρώπος είναι φτιαγμένος να πράττει και να κατανοεί τόσο το "καλό" όσο και το "κακό", είναι ελεύθερος να επιλέξει είτε τον δρόμο της συνεργασίας, της αμοιβαίστητης, της αποδοχής, της αγάπης και της ευγένειας είτε τον δρόμο της ιδιοτέλειας, της αρπακτικότητας, της αντιπαράθεσης, της επιβολής και της βαρβαρότητας. Οι κοινωνίες διαθέτουν θεοφύσης, όπως η οικογένεια και το σχολείο, των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι, η θα πρέπει να είναι, η ηθικοπλαστική ολοκλήρωση των παιδιών. Η ελεύθερια στην περίπτωση αυτή πρέπει να "πειριούστε" τα παιδιά στον δρόμο της αρετής, να τους δείξουμε με το παραδειγμάτικό ότι ο ατομισμός έχει ορία, η επιθετικότητα δεν είναι συμβατή με τον εκπολιτισμένο ανθρώπο, η αυταρχικότητα και η βιασύτητα δεν αποτελούν καλές επιλογές στο περιεργό των συμπεριφορών μας. Οικογένεια και σχολείο οφείλουν να αναδεικνύουν τις αξίες της συνεργασίας, της αμοιβαίστητης και της αλληλοκατανόησης. Όσο πιο επιτυχήμενά το κάνουν τόσο πιο ελεύθερος θα νιώθει ο μελλοντικός ανθρώπος στον κοινωνικό του εαυτό, καθώς όλο και περισσότερο θα απομακρύνεται από τον εγωιστικό που κουβαλάει αναποφεύκτα μέσα του.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συμμετοχή σε έρευνα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης με έμφαση στη μελέτη της κοινωνικής νοημοσύνης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο tηλέφωνο 22 895190 ή να αποστέλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dthemps@gmail.com.

\* Επίκουρος καθηγητής τμήματος Ψυχολογίας, μέλος των Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Πανεπιστήμιο Κύπρου